



Krimmm

2006



2006 Krimml

Af: Livsnyderne – Rita & Mogens Lauritsen



Martin, Camilla, Rita, Mogens

Vinterferie Lørdag d. 21. januar – fredag d. 27. januar 2006

'Ein Tag in der Zillertal ist immer ein Gewinn!!!'



1. dag lørdag d. 21. januar 2006

Afgang Kerteminde kl. 08.08 +1° C - ankomst Thiersee kl. 19.00 efter 1270 km.

Vejret var diset, overskyet og regn fyldt, men gode veje og god jævn trafik. Det var rigtig godt at køre i Kassel bakkerne ved dagslys, ikke så ubehageligt som om natten. Martin syntes det var spændende at prøve at være chauffør og klarede det rigtig godt.

Thiersee ligger 7 km vest for Kufstein ad snoet bjergvej. Fandt uden problemer Haus Panorama, hvor frau Pluger tog vel imod os med 2 gode Doppelzimmer mit B/WC, incl. morgenmad. 18,50 € pr. person. Dertil også et morgenmads rum, vi kunne benytte til vores medbragte mad. 'Ikke vaske op' – 'wir haben Spüler'. Vældig god og fin betjening. Vi så ½ Odysseus film, og så snorksov vi.

2. dag søndag d. 22. januar 2006

Kl. 7.00 Fin og rigelig morgenmad (ca. 20 stk. brød til os 4 personer).

Der er faldet rigtig meget ny og fin sne i nat, ca. 20 cm. Mogens og Xantiaen klarede fint første sneprøve, nemlig Haus Panoramas lange, stejle indkørsel op til landevejen.

Det er overskyet og lidt tåget, men det sner ikke, og så er det meget smukt. Temperatur lige på frysepunktet. Nu skal vi finde Krimml. Kl. er 8.00 og kl. 10.00 er vi i Hochkrimml og snupper en dejlig ski dag med lidt sne og lidt tåge. Camilla klarede det flot, og vi nød alle 4 dagen.

Hjemme på Krimmlerfalle nød vi sauna, pool og al den hygge, man nu kan holde til.

3. dag mandag d. 23. januar 2006

Skyer og nogen sol.

Og så kom chokket... Hermans Hütte er væk!!! Stort traume. Den er simpelthen brændt ned!

(Den genopstod i det følgende år som et moderne Duxer Stadl. For os blev den dog ved med at hedde Hermans Hütte... også i 2020, hvor denne dagbog først dukkede op og blev renskrevet).

Nå så ned og sidde med næsen i solen på Plattenkogel og fordøje den triste nyhed. Vi har haft så mange herlige oplevelser i og omkring Hermans lille hyggelige skihytte, hvor menuen bestod af gullaschsuppe, øl, obstler og sodavand.

Martin og Camilla inviterede om aftenen på veltempereret Barolo og ost.

4. dag tirsdag d. 24. januar 2006

Blå, høj himmel, vindstille, -15° C.

Mogens og jeg tager på udflugt til Königsleiten og Teufeltal og Übergangsjoch. Pragtfuld tur. Lårene blev brugt på de sorte stykker.

Martin tog snowboard i dag, og Martin og Camilla har 'gjort' alle pistene i Hochkrimml.

PS. Bilruden slog en revne hele vejen på tværs, da den blev varmet op i morges!



5. dag onsdag d. 25. januar 2006

Endnu en dejlig dag på ski. - 9° C.

Flotte nypræparerede piste. Sol med et let slør af dis, ingen vind. Fint vejr. Den sorte i Handalm var dagens gode afslutning.

Interessant aftensmads detalje: wienerschnitzel med ristede æblestykker og derpå en trekant lun og blød camembert. Det smagte rigtig godt.

Martins ben kører rigtig fint på ski, det er helt fantastisk og vidunderligt. (Martin fik en stålskinne i venstre lårben efter en grim motorcykelulykke).

6. dag torsdag d. 26. januar 2006

Morgen TV kl. 7.43: -14° C i 2285 m højde, ingen vind. Nu må vi ned til det dejlige morgenbord og så afsted på bjerget.

Uha, kulden bed om næsen på turene i formiddags. Men solen tog fat, og vi fik en solrig, dejlig dag. Vi tog på Königsleiten og fræsede nogle ture, og det var mens vi var her, at vi fik sms fra Martin, at Camilla havde været ned af den sorte løjpe og puklerne. Flot klaret Camilla.

Handalms sorte piste var pragtfuld i dag, på nær det sidste stykke, der ikke var præpareret. Der skulle lårene arbejde på de små pukler.

Jeg har på Krimmlerfalle købt et '*Mittbringsel zum Hause*' – et smukt glimrende, guld/brunt farvet stenhjerte.

7. dag fredag d. 27. januar 2006

Flot sidste ski dag. Alle fire en tur på Königsleiten. Og sluttelig tog Mogens og Martin turen helt ned til byen, for lige at bruge de sidste ski kræfter... det var vist en drøj tur. Mogens svedte så vandet drev af ham. Mogens havde også *smisket* sig til et brusebad til slut, og det var skønt for os alle. Nu er vi på vej med Bauernbrot og gode ønsker om at ses til næste år.

Afgang Krimml kl. 15.15 - 4° C, høj sol, små hvide skyer.

Hjemme i Kerteminde lørdag d. 28. januar kl. 04.00 efter en *laaang*, men fin og god natlig køretur af Martin og Mogens. Godt kørt I to.

Turen tur retur i alt 2900 km.

Måske vi kunne overveje en togtur!

Kerteminde, d. 23. februar 2020. Dagbogen dukkede først op i 2020, hvor den så naturligvis blev renskrevet til samlingen af Østrigs vinterferie skiture.

Rita





Info@Livsnyderne.NU[©]
<http://www.Livsnyderne.NU>